

mede Z. H. na zijn overlijden ten behoeve van het „in staat” liggen geschorren was.

De muren en het gewelf van den kelder zijn zorgvuldig met een laag fijne pleister bestreken, waarin midden in het gewelf en op den oostelijken muur één kruis, op elk der zijmuren twee kruisen, in rode verf met zorg zijn aangebracht. Onder het kruis op den Oostelijken muur zag men het wapen van Catharina van Bourbon geschilderd, daar benedict, met Gotische letters, dit opschrift: „Anno domini 1469, die Lunaee, 22 mensis Maii obiit illustris Anna Catharina de Bourbon, duxissa Geliae et Juliae, comitissaque Zutphaniae, cuius anima sancta requiescat in pace. Amen.” Men merke op, dat de plaat op het monument 21 Mei als den sterfdag geeft. Tegen den Zuidelijken muur is een plaatje bevestigd, waarop, onder het geschilderde wapen van Saksen-Hildburghausen met witte verf het volgende opschrift: „Ludwig Friederich, Herzog zu Sachsen, General der Infanterie und Gouverneur zu Nymwegen, geb. den 11 Sept. 1710, gest. den 10 Juny 1759, rustet in dieser Gruft, in seinem Schopfer seelig.” Behalve bovenstaande vorstelijke personages, liggen er nog enige knooke helden in het koor begraven. „Niet wvd van het praalgraf der Hertogen,” zegt Slichtenhorst in zijn Geld. Geschiedenis, „doch zonder eegraf, rust onder een kouden zark, de onverzageerde krysgheeld Maarten Schenck.” Volgens den geschiedschrijver Bor werd hij „seer heerlycken mit groten pompe in de Grote Kerke, voor den hogen altaer begraven, in het graf van een Hertogjin van Galderland; den Prince Mauritius van Nassau, mit zynen adel en oversteen en kapiteynien, het lyk volgende en geleydende.” Dit verhaal is niet aannemelijk. Voorenst is het te betwijfelen, of prins Maurits den overlijfselen van zulk een persoon als Maarten Schenck de eer zou aangedaan hebben, hun naar het graf te volgen. Twijfelachtig is het ook, of men dien condottiere een plaats in het vorstelijk monument zou ingevoerd hebben. Wel staat daar een kistje met beenderen, maar deze kunnen evengoed het overschat zijn van de Hertogin, van wie anders geen spoor in deze groeve meer te vinden is.

In het koor ligt eveneens begraven de tweewintigjarige vorst Adol van Nassau-Siegen, derde zoon van Jan, graaf van Nassau-Siegen en van Magdalena van Waldeck, gehoren in 1682. Als gouverneur van Nijmegen trok hij den 7 Nov. 1608 met 350 ruiters uit, teneinde brandschattingen in het Luxemburgsche

# De St. Stephenskerk

te

## Nijmegen.

door

H. D. J. VAN SCHEVICHAVEN.

*Gemeente-Dienstvoerder.*

(Voor rekening van den Sterlijver.)



Kerktempel, tegenwoordig in gebruik.

NLMEGEN. — Firma H. TEN HOET. — 1900.

een „orlosimaker.” De laatste bijzetting had daar plaats 29 Dec. 1827; dat was de vijf-en-viertigste. Het spreekt van zelve, dat dit kerkelijk akel'dama meermalen moet geleegd zijn, en dat daarbij graaf Adolfs benderen met de andere naar het kerkel huis en van daar naar een algemeen kuil verhuisden.

Daugs na de inname van Goch, 18 Jan. 1625, overleed aan een beroerte, de commandant dier expeditie, colonel Lambert Charles, de held van het Brederoche turfchip. Hij was ten tijde van zijn dood gouverneur van Nijmegen. Bij raadsbesl. van 2. Febr. 1625 werd zijn weduwe op haar verzoek „tot begrafenis van derselver haren man, mit een platse int coer van Sint Stevens kercke vereert.” In 1628 overleed zijn weduwe, aan wie de magistrat een graf naast haar man schonk; de beide grafsteden kwamen de stad op 100 gl. te staan (raadsbesl. 12 Nov. 1628). Het lijk van hun zoon werd in 1635 aan hun zijde bijgezet. „Den 7 Julij” zegt In de Betouw in zijn chronyk, „is aangebragt het lijk van Engelbert Charles, welke meer dan veertig wonden bekomen had; met danzelven wierd de geslagtnam en het wapen van Charles begraven.” Maar volgens gewoonte dier tijden werd het oock boven zijn graf opgehangen: „28 Julij, ontvangen van die wapenkas van kapitein Lambert (sic) Charles f 10,” zegt het kerkrekenboek. In de Betouw deelt niet mede, hoe Charles zoodeerlijk mishandeld aan zijn eind was gekomen. Slaat men de krigshistoriën dier dagen na, dan vindt men echter, dat Schenkenschaus in den vroegen morgen van 27 Juni, door den Gelsdernschen edelman, jonker Charles Lenhoudt, overste-luitenant in dienst van den graaf van Emden, ten bate der Spanjaarden bij verrassing met 600 man van drie kantenbekommen en ingenomen werd. „t Guarmisoen,” schrijft Altzema, Saken van Staet en Oorlog, „synde nauwelijck honderd vyfch man sterck, hebben haer mannelijk geweert ende den eersten aenval van deene partye tegengestaen,” maar in den rug gevallen door benden, die aan andere kanten de wallenbekommen hadden, werden zij overmeestreden. De vijand bohield de overhand, „dootslaende al wat sich niet salveerde over de wal.” Daarbij sneuvele ook de commandant van het fort, de Nijmegenaar jonker van Welden en vermoedelijk met hem, zijn stadgenoot kapitein Engelbert Charles. In het register der graftesteden in het kerk, archief, leest men, dat het graf N°. 861 toebehoorde aan den „Gouverneur Lambert Schalles.” Ook in dit geval, als niet graaf Adolf, zogevierde baat-

in te vorderen. Op den terugtocht werd hij des nachts, nabij Xanten, door een afdeeling van 768 ruiters uit de bezetting van Rijnberg overvalen. Ongeharnast, met grote onversaagdheid in de vijandelijke dronnen doorgedrongen zijnde, werd de Graaf door tal van wonden doorboord en sneuvele te midden der overwinning. Zijn dood werd bloedig gewroken. Indien men de geschiedschrijvers mag gelooien, zouden er slechts zes zwar gewonne Duitschers en één sergeant van de geheele vijandelike macht zijn overgebleven. Graaf Adolfs lijk werd naar Nijmegen terugebracht en daar „met heerlike staatsie” begraven. Het raadssignatuurenboek van dat jaar onbreekt; in het stedelijk retentboek wordt geen woord gerekpt van deze begrafenis, die of door het land of door de familie betaald werd.<sup>1)</sup> In het kerkrekenboek van 1608 vindt men onder de ontvangst: „Een erfgrafft voor syn (Graef) Adolf, uit den huys van Nassau, op het hoochkoor, voer f 150” en onder de uitgaven: „Betalt den dodegrever voor het voeren van die steen aen graeff Adolffs grafft, ende die aerde daer uth comende uth die kerck the voeren ende te slechten; die plancken tot die bancken daar de heeren op zouden zitten, die de begrafenis bijwoonden) verbruykt in die kerck te draghen, ende sement ende steen te vernieren f 3.” Dat was al, wat de kerck, de stad en de provincie over hadden voor den heldhaftigen jongeling, die zijn Jeugdig leven liet voor ons vaderland. Uit het register der graftesteden ziet men, dat „Graeff Adolf” werd bijgezet in het graf n°. 886. Dit ligt midden in het eind van het koor en is bedekt met een gele zaadsteenzerk, waarin een kruisje in elken hoek en een in het midden geheifeld aantoonen, dat deze steen oorspronkelijk vóór of op een altaar lag. Eenzelfd grafscrifft vond men niet noodig, er op aan te brengen.

Tot 1740 schijnt de graaf in dien kelder gelegen te hebben „alone in his glory”. Toen werd de groeve veranderd in „de Kerkekelder op het Hogeekoor,” waarin elk, die wilde zich een tijdelijke rustplaats kon huren. De eerste die er in werd bijgezet, was de commies (militaire intendant) Winterkamp, in 1740, op hem volgden allerlei officieren, adelijke en nietadelijke dames, de Franse predikant Maillard de Plenichamps (1780), alsmede

<sup>1)</sup> Van Hasselt, Geld. Maandwerk I bl. 497 geeft een opgave van de kosten gemaakt door een commissie uit den Amelmschen Magistraat gedopteerd, om bij deze uitvaart legenwoordig te zijn, 21 Nov. 1608.